

Stilstaan bij Stolpersteine

Een herdenkingsoptocht langs alle Stolpersteine in Raalte ter nagedachtenis aan hen die vermoord zijn, enkel omdat zij Joods waren.

Vandaag is het 77 jaar geleden dat in de nacht van 9-10 november 1938 de Kristalnacht plaatsvond en met die gebeurtenis begon alle ellende voor de Joden voor en tijdens WOII.

Deze kristalnacht zal in vele plaatsen herdacht worden meest in Duitsland, en op enkele plaatsen in Nederland, waaronder nu dit jaar dus ook in Raalte.

Speciaal voor deze gelegenheid is er een wandelroute uitgezet langs alle Raalter Stolperssteine. De fakkeltocht vangt aan om 17:30 uur bij het Annahuis.

Annahuis	start
Marktstraat (ingang parkeergarage)	4 stenen
Brugstraat 38	4 stenen
Zandsteeg (nabij kapper Schuurman)	1 steen
Almelosestraat 30	4 stenen
Almelosestraat 37	4 stenen
Almelosestraat 27	4 stenen
Enkstraat 20	4 stenen
Nieuwstraat 19	3 stenen
Stationsstraat 15	3 stenen
Stationsstraat 17	3 stenen
Stationsstraat 21	voormalige synagoge
Herenstraat (steeg tussen nr. 6 en 8)	4 stenen
Annahuis	einde

