

Informatie Kunstwerk

Titel: Barmhartige Samaritaan



Wijk:	Raalte
Toponiem:	De Plas, Hoek Koestraat
Kunstenaar:	Han (Henri Matthieu) Wezelaar (1901 - 1984)
Materiaal:	Brons, Kalksteen
Jaar van plaatsing:	1978

Omschrijving

De Barmhartige Samaritaan werd in 1939 gemaakt door de beeldhouwer en medailleur Han Wezelaar (overleden in 1984). De gemeente Raalte heeft het beeld in 1978 aangekocht ter verfraaiing van het centrum van Raalte. Het beeld is uitgevoerd in brons en is geplaatst op een sokkel van ongeveer 1 meter hoog. Het verbeeldt de Samaritaan die de reiziger op een ezel tilt om hem naar een veilig onderkomen te brengen. Een reiziger werd op weg van Jeruzalem naar Jericho overvallen door struikrovers en halfdood achtergelaten. Een priester en een leviet liepen hem met afgewend gezicht voorbij, maar een Samaritaan, eigenlijk een traditionele vijand van de joden, stopte wel. Hij waste de reiziger en verbond zijn wonden. Daarna bracht hij hem naar een herberg waar hij ook nog geld achterliet voor de herbergier opdat deze de man verder zou verzorgen. (Lucas W: 30-37).

